

HOOGST MERKWAARDIG

Havank Nieuwsbrief
Officieel orgaan van de
Stichting Meteor

Inhoud

Havankdag 2018	<i>Het bestuur</i>	3
Nieuwtjes	<i>Marcel Versteeg</i>	4
Havank op Dekema State		
De Moord op Havank	<i>Marcel Versteeg</i>	8
Ter overname aangeboden	<i>Ed Wagemaker</i>	10
Typografische beschouwingen	<i>Jan Bommerson</i>	11
Meteor nog digitaal	<i>Marcel Versteeg</i>	14
À propos de vorige nieuwsbrief	<i>Marcel Versteeg</i>	15
Een kwestie van privacy	<i>Het bestuur</i>	16
Er is daar helemaal niets...	<i>Hans van Schooten</i>	18
Daan Jippes:		
Van Disney tot Havank	<i>Hans van Schooten</i>	20
De donkere kant van Dick Bruna	<i>Hans van Schooten</i>	26
Zwarte Beertjes-reeks van A.W. Bruna		
Het jarenlange succes van misdaad in pocket- formaat	<i>Frank van der Voordt</i>	30
Het mysterie van het vermiste menu (1)		
<i>Joost Rövekamp</i>		34
Het mysterie van het vermiste menu (2)		
<i>Marcel Versteeg</i>		35
Colofon		<i>binnenzijde achterkaft</i>

Een aan het eind van de vorige Havankdag vermiste (en pas na noest zoeken teruggevonden!) kopie van het menu van de eerste Havankdag, meegebracht door Piet Tiekstra, leidde tot een creatieve uitbarsting binnen het bestuur. Het resultaat leest u aan het eind van deze nieuwsbrief.

Havankdag 2018

Het bestuur

Graag nodigt het bestuur alle donateurs uit voor de 24e Havankdag, die op zaterdag **23 juni 2018** gehouden zal worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

11:00 uur ontvangen wij u met koffie en koek in het **Boomsma Museum**, Bagijnenstraat 42 A, tel. 058-2990343. Het ochtenddeel is de aangewezen gelegenheid tot onderlinge kennismaking en begroeting, en ook tot tonen, ruil en handel in meegebrachte Havankiana.

13:30 uur begint het middagprogramma in de **Pronkkamer** van de om de hoek gelegen **Grutterswinkel**, Nieuwesteeg 5, tel. 058-2153427. De Pronkkamer is doorlopend geopend; om half twee krijgen wij de ruimte voor onszelf. Van het middagprogramma staat bij het ter perse gaan alleen de jaarrede van de voorzitter vast. Er is thee en koffie. De Grutterswinkel is overigens alleszins een bezoekje waard.

15:30 uur vindt de traditionele herdenking plaats bij het graf van Havank op de **rooms-katholieke begraafplaats Vitushof** aan de Harlingerstraatweg 130. De plechtigheid wordt afgesloten met een borrel.

17:00 uur keren we terug naar het **Boomsma Museum**. Tijdens het borreluur kunt u hier desgewenst deelnemen aan een proeverij (**voor eigen rekening**). Aansluitend nuttigen wij het traditionele luisterrijk maal. Onze cateraar serveert een driegangen-menu. Tussen de gangen door zal worden bekendgemaakt wie de Vriend van het Jaar 2018 wordt.

De kosten voor het luisterrijk maal bedragen € 25,00 per persoon (**drankjes niet inbegrepen**: die rekent u bij vertrek **contant** af). Gelieve het bedrag voor **18 juni 2018** over te maken op IBAN NL83INGB0000239765 t.n.v. Stichting Meteor Leeuwarden, onder vermelding van Havankdag.

Vanwege de noodzakelijke afspraken met de cateraar is het essentieel dat u zich uiterlijk 13 juni middels post, telefoon of e-mail aanmeldt voor de maaltijd bij Adrie de Vlieg. Geef daarbij a.u.b. aan of u vegetarisch eet en/of dieetwensen hebt. Het adres vindt u in het colofon achterin deze nieuwsbrief.

Nieuwtjes

Marcel Versteeg

Door allerlei omstandigheden is het niet gelukt deze nieuwsbrief in mei, rond Pinksteren, af te ronden en te verzenden. We zijn wéken te laat.



Grafmeester Jochum Baltjes bood ons op 24 juni 2017 aan om gastheer te zijn van de volgende Havankdag. Het bestuur ging daar uiteraard graag op in, mede gezien de verhuizing van de Openbare Bibliotheek en de sluiting van Café de Ossekop. Dit heeft geleid tot het programma op bladzijde 3 van deze nieuwsbrief, dat tevens op bescheiden schaal recht doet aan het thema van *Leeuwarden Culturele Hoofdstad van het jaar 2018*.

Op 23 september 2017 is te Leeuwarden oud-journalist Henk van der Meulen overleden. Hij heeft van begin jaren '50 tot diens dood Havank geïnterviewd en gechroniqueerd wanneer die weer eens een tijdje in Leeuwarden was, en vervolgens nog 35 jaar op hem teruggeblikt.

Hij was niet een vriend van Havank in de gebruikelijke zin van het woord, getuige de antwoorden die hij gaf toen hij in 2004 tot Vriend van het Jaar werd benoemd (Wat vindt u ervan dat er een Havankstichting Mator is opgericht? Flauwe kul. – Stel dat u in een drukke winkelstraat plotseling Havank ziet lopen. Wat zou u in het voorbij gaan tegen hem willen zeggen? Ga maar gauw weer onder de steen liggen).

Toch zijn er in 2008 en 2009 twee alleszins lezenswaardige boekjes over Havank van Van der Meulen verschenen, mede uitgegeven door de Stichting Mator. Het staat voor ons vast dat Henk van der Meulen en "Hendrik" van der Kallen (zoals hij hem noemde) elkaar eigenlijk best wel graag mochten. Henk van der Meulen werd 92 jaar.

Bovenstaande tekst is afgedrukt op het inlegvel bij de eindejaarsuitgave 2017, en wordt hier integraal herhaald, omdat een overleden Vriend van het Jaar nu eenmaal een herdenking in onze nieuwsbrief toekomt.

Wij ontvingen van de familie Van der Meulen het hiernaast afgebeelde dankbericht.